

Geloofd zij Jezus Christus.



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN  
DE HEER**

**Florent, Emiel, Oscar  
DE TEMMERMAN**

echtgenoot van Mevrouw  
**Irma VAN WIJMEERSCH,**

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op  
6 februari 1892 en godvruchtig overleden in de  
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel  
op 3 november 1977,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Vereerd met de Medaille 2e klas voor moed  
en zelfopoffering

Laureaat van de Arbeid.

---

Heer, Gij neemt het leven niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op Uw Woord, en als ons aardse huis, ons lichaam afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in Zijn Huis om daar voorgoed te wonen.

Daarom bidden wij de Heer dat Hij onze dierbare overledene genadig weze, hem vergeve voor wat Hij misdeed en hem ook belone voor het goede in zijn leven.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor al uw bezorgdheid gedurende ons lang huwelijksleven en in het bijzonder tijdens de laatste jaren, welke ik in ziekte doorbracht.

Beste kinderen, kleinkinderen en schoonzuster, bidt tot God dat Hij in zijn erbarmen zich over mij ontferme en mij opneme in zijn eeuwige rust en vrede.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families

**DE TEMMERMAN-VAN WIJMEERSCH,**

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

---

**Drukk. L. De Ruyver, Brakel**