

Ik leef in eeuwigheid.

†

In Gods eeuwigheid rust de Heer

François - Jozef De Temmerman

echtgenoot van Mevrouw

Elvira LIMPENS

geboren te Nederbrakel, op 24 april 1898,

en godvruchtig overleden te Oubrakel,

de 11 februari 1969,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Brankardiers-Mijnwerkers.

Het levenslot van een mens is op deze wereld veelal kommer en zorg voor een aards bestaan, een aaneenschakeling van beproeving en ziekte, om tenslotte op een gegeven ogenblik het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen.

Maar sterk en schoon komt een mens uit die aardse strijd wanneer hij met het oog op de eeuwigheid zijn aardse taak vervult.

Lange jaren heeft de overledene in de mijn gewerkt voor zijn gezin. Hij was taai en krachtig, een kameraad van zijn werkmakkers en een vriend van allen. Na een verdiende rustperiode in zijn aardse leven is hij de eeuwigheid ingegaan.

Dierbare echtgenote en goede kinderen, weent niet om mij. Eens na uw volbrachte levenstaak, zien we mekaar terug bij God.

Ik dank u voor al de genegenheid en in 't bijzonder voor de opbeuring en de bijstand die gij mij gegeven hebt.

Beminde familieleden, door een goed gebed voor mekaar, blijven we samen verenigd in God. Ik reken er op en dank u ervoor.

Hij ruste in vrede.



De Families DE TEMMERMAN,

LIMPENS,

PIEYNS,

HAESEBROECK,

danken U voor uw gebed en medeleven.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 43470