

Moge Kristus, die u geroepen heeft, u brengen voor de Allerhoogste.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Geline DE TEMMERMAN

echtgenote van de Heer

Henri DE PESSEMIER

geboren te Michelbeke op 24 mei 1883 en godvruchtig overleden te Zegelsem op 7 januari 1971 voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en van de stervenden.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

Het mysterie van leven, lijden en dood kan ons soms bij een sterfgeval plotseling overrompelen. Wat vandaag is, is morgen niet meer. Waar wij ons vandaag zo erg om bekommerden, blijkt morgen al zijn betekenis verloren te hebben.

Voor ons, gelovigen, is de dood niet het fatale einde waaraan niemand ontkomen kan, maar het uitwijken naar een land met betere toekomst. Allen zijn wij pelgrims op weg naar het vaderhuis dat ligt achter de horizon van dit leven.

Heer, wij danken U omdat Gij ons zulk goed mens hebt laten ontmoeten. Al haar zorgen en genegenheid waren voor haar man en allen die haar ontmoetten.

Zij was een uitnemende, zachte vrouw, een voorbeeldige kristene met een eenvoudig, rotsvast geloof.

Beminde echtgenoot, hard komt die slag voor u aan. Het eerste hard woord tussen ons beiden moest nog komen. Wij hadden mekaar nog zo

nodig. Troost u, in uw gebed blijven wij nog inniger verbonden.

Familieleden en gij allen die mijn vrienden zijt, vergeet mij niet in uwe gebeden.

De families **DE TEMMERMAN** en **DE PESSEMIER**,

danken U voor uw bliken van deelneming.

Van der Stichelen - koster — Elst.