

Heer, kom en blijf bij mij,
want zie, de zon gaat onder
en de avond is nabij,
voor mij.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

GEORGETTE DE TEMMERMAN

echtgenote van de Heer
KAMIEL VAN DEN HAUTE

geboren te Elst op 11 februari 1928 en vroom
overleden in Maria-Middelares te Gent op 21
december 1975. Gesterkt door de HH. Sacra-
menten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Boerinnenbond.

De dagen vóór Kerstmis waren ook voor
haar een tijd van wachten op de komst van de
Heer. En nog vóór de mensen elkaar vrede
en vreugde mochten toewensen is deze trouwe
echtgenote en goede moeder gaan rusten in
de Vrede en Vreugde van de Heer ; voor haar
werd het de schoonste kerstdag.

Spijts ons onkreukbaar geloof en onderwer-
ping aan Gods heilige wil, spijts de blijde
kerstvreugde en de deinende natuur is het
vandaag donker in ons hart en is ons ge-
moed vol vertwijfeling. Dat wilden we eerst
zeggen, moeder !

Sterk en goed was ze voor haar gezin,
vrouw en moeder met de regelmaat van de
dagelijkse liefde doorheen de wisselvalligheden
van het leven. Vaardig als geen droeg ze
haar huishouden in haar hand. Thans heeft zij
die hand ontsloten en een zware tol valt op
de schouders van haar man en dochter.

Duurbare echtgenoot, lieve Brigitte, u treft
de harde werkelijkheid dat alles was... en nu
niet meer is. Nood zoekt troost en brengt
dichter bij elkaar, dichter ook bij God. Stelt
op Hem uw vertrouwen. Bewaart steeds de
gedachtenis aan mij die u zo zeer beminde.
Van hierboven zet ik mijn taak verder.

Familieleden en vrienden, dank voor de
vriendschap en tot weerziens bij de Heer.

Heer, schenk haar uw Vrede.

De Heer Kamiel VAN DEN HAUTE,
Mejuffrouw Brigitte VAN DEN HAUTE,
De families DE TEMMERMAN, VAN DEN
HAUTE, D'HAEYER en PEDE,

danken U voor de blijken van innige
deelneming.