

Met hoop op de verrijzenis.



Bid voor de ziel van

GERMAINE DETEMMERMAN

weduwe van RAYMOND MATTHYS.

geboren te Everbeek op 26 augustus 1914
en godvruchtig overleden in de H. Hart-
kliniek te Geraardsbergen op 23 april
1983, voorzien van de H. Sakramenten
der zieken.

De families *DETEMMERMAN,*
MATTHYS,
LEROY,
FAIGNAERT

*danken U voor uw aanwezigheid en uw
vroom gebed.*

De zoete troost die we in het graf mee-
dragen is de overtuiging dat men in
eenvoudigheid van harte geleefd heeft al
goed doend. Daar schuilt onze troost,
omdat we ook de zekerheid hebben van
Gods woord: "Al zijn ze ook gestorven,
zij zullen leven in eeuwigheid."

Mijn geliefden, familieleden, vrienden,
kennissen, burens, gij allen die het met
mij goed hebt gemeend, ik dank U daar-
om en ik durf U een gebed voor mijn
zielerust te vragen als laatste gunst.

Gebed: Moge, vragen wij U Heer, ons
gebed aan de ziel van Uw die-
nares ten goede komen, opdat
Gij haar van alle smet zoudt
reinigen en aan uw verlossing
deelachtig maken. Amen.