

De vrede des Heren zij altijd met U. (Lit.)

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

GHISLAIN DE TEMMERMAN

echtgenoot van

PALMYRE DE KOKER

geboren te S. Goriks-Oudenhove de 26 februari 1914 en godvruchtig overleden in de S. Elisabethkliniek te Zottegem de 20 oktober 1959, voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken en de pauselijke zegen.

Hij was lid van de Commissie van openbare onderstand.

Het naderend feest van Allerheiligen met de jaarlijkse herdenking van alle gelovige zielen, nauw verbonden, de drieste herfst die de gele bladeren met duizendtallen van de bomen rukt, de steeds donker wordende hemel en de steeds kaler wordende velden, dat alles doet ons denken aan de dood die eenmaal komen zal.

En voor deze brave kristen is de dood vroég gekomen. Welk een les voor ons die ons zo gemakkelijk door het aardse klatergoud laten verblinden en misleiden.

Ghislain werd groot in de mooie streek van Zuid-Vlaanderen met haar golvende landouwen

waarboven schilderachtige torens wenken als die van Rozebeke. Hij bezat het meest kostbare dat God aan een mens schenken kan, de gave van een goed hart. Zijn grootste genoegen was te weten dat zijn kinderen in eer en deugd opgroeiden en een welvarende toekomst te gemoet gingen.

Bemide echtgenote, ik ben vroegtijdig van hier weggegaan, draag zorg voor onze kinderen, waarin onze ouderliefde samenvloede.

Beste kinderen, weest een troost en een opbeuring voor uw beproefde moeder.

Beste familie en kennissen, bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. A.)

†

De familiën **DE TEMMERMAN, DE KOKER,**
VAN DE VELDE en **VAN DER HAEGEN**

danken voor deelname in rouw en gebeden

Uitg. J. De Clercq - St-Goriks-Oudenhove