

†
LAAT, HEER, IN VREDE RUSTEN UW DIENAAR
MIJNHEER
GUSTAAF DE TEMMERMAN

weduwnaar van Mevrouw
ZULMA BOCKSTAEI

geboren te Schorisse, de 22 december 1888, en
kristelijk overleden te Ronse, de 21 september
1967, voorzien van de HH. Sacramenten der
zieken en van de Apostolische Zegen.

Al wordt een mens hoogbejaard toch kan de
dood nog onverwacht en vrij plotseling toeslaan.
Zalig daarom de mens die in geloof en in vriend-
schap met de Heer leeft en sterft, want voor
hem is het geluk bestemd dat geen mens zich
kan voorstellen. Ook voor de duurzame overledene
is dit Geluk weggelegd. In de vele jaren van zijn
aardse leven heeft hij oprecht geloofd in de Heer,
ook wanneer het leven, volgens Gods' Wil, hem
harde en moeilijke dagen bracht. Toen zijn krach-
ten afnamen, heeft de Heer hem dicht bij Zich
genomen, onder de zorgen van toegewijde zus-
ters en verpleegsters, langs wie Zijn Vaderlijke
Liefde voor hem tastbaar was. Zo kon hij nog
beter geloven in die goddelijke Vriendschap en
zich voorbereiden op de eeuwige ontmoeting met
de Vader, Die hem geleid had doorheen het
leven en Die hem nu heeft binnengeleid in het
Volle Leven en het eeuwig geluk. Dankbaar zal
hij nu in eeuwigheid de Genadigheid en de Liefde
van God bezingen, samen met de engelen en de
heiligen, alle Gods' vrienden.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, zeer op-
recht dank ik u voor alles wat gij voor uw oude
vader hebt gedaan. Moogt gij nu verder geluk-
kig zijn en leven in eensgezindheid en liefde voor
elkander tot wij elkaar voor eeuwig bij de Vader
in de hemel mogen ontmoeten.

Onder uw hoede neem ik mijn toevlucht, heilige
Moeder Gods.

De Heer en Mevrouw Orner DE TEMMERMAN-DELMOTTE, kinderen en
kleinkind,

De Heer en Mevrouw Georges DE TEMMERMAN-JOOS en kinderen,

De Heer en Mevrouw Henri VAN CEUNEBROEK-DE TEMMERMAN en kind,

De Heer en Mevrouw Albert DE TEMMERMAN-DE VOS en kinderen,

De Heer en Mevrouw André DE TEMMERMAN-VAN DE VELDE en kind,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families DE TEMMERMAN en BOCKSTAEI,

**Danken U van harte voor de blijken van
deelname en gebeden in hun rouw.**