

Gelukkig de mens die zich dagelijks bereid houdt om te sterven.



TOT VROOM AANDENKEN VAN  
DE HEER  
**Hector DE TEMMERMAN**

echtgenoot van Mevrouw  
**Madeleine TRONQUO,**

geboren te Elst op 4 december 1906 en  
godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis te Oudenaarde op 3 december 1975, gesterkt door het Sakrament der zieken en de Apostolische Zegen.

Lid van verschillende godvruchtige  
genootschappen.

Bestuurslid van de Kristelijke Bond der  
gepensioneerden.

Onverwacht is Hector van ons heengegaan. Wij zullen hem niet meer zien met zijn rijzige gestalte, gereed om te werken, te helpen en te dienen. Wij zullen hem niet meer horen met zijn beschouwende en tevens guiltige opmerkingen, die de uitdrukking waren van zijn contacten met de natuur, waarin hij met zijn onderzoekende en luimige blik, zo dikwijls gestaan heeft voor het mysterie van leven en dood; maar hij zal in ons blijven voortleven als de noeste boer die met over-

tuiging en zonder omhaal van woorden gewerkt heeft voor de zijnen als de vader die trouw het voorbeeld gaf van werkzaamheid en christelijk leven.

Waarom zo onverwacht? Waarom nog zo vroeg? Wij staan weerom voor dit mysterie van leven en dood. Mijn taak is volbracht. Ik zie nu alles in en God zoals Hij is.

God gaf, God nam - Zijn Naam en Wil zij gezegend. Wij geloven en in hoop en betrouwen stappen wij nu verder, het leven tegemoet.

Duurbare echtgenote en kinderen, wij hebben vele jaren mogen samenblijven - wij hebben samen gewerkt en samen gebeden in de tegenslagen die ons troffen..

Vergeet nooit wat ik voor u gedaan heb, blijft deugdzzaam en eensgezind onder elkan- der, zo zult gij mij best eren en blijven wij in liefde verenigd.

Bemide familieleden, geburen en kennis- sen, weest ook gij mij indachtig.

Wil nu de vier Akten bidden.

De families DE TEMMERMAN, TRONQUO,  
AERTS, ASSEZ,  
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel