

Gegroet, o Kruis, mijn enige hoop !



BID VOOR DE ZIELERUST

van MEVROUW

Maria DE TEMMERMAN

weduwe van de Heer

Florent VAN CAUWENBERGHE

geboren te Elst, de 21 september 1909, en er christelijk gestorven, de 24 juni 1967, na het Sacrament der Zieken en de Pauselijke Zegen "in het stervensuur" te hebben ontvangen.

Lid van de Boerinnengilde

Mijn ziekte was ongeneeslijk, geen middelen konden mij helpen. (Jeremias) Nochtans heb ik gezwegen, geen klacht is mij ontsnapt, omdat Gij het waart, o Heer, die mij beproeftet.

Het gewichtigste ogenblik in 's mensen leven is zijn stervensuur ; sterven is de grootste daad voor elk mens en geen offer noch moeilijkheid in zijn leven zal voor hem zo zwaar als sterven vallen. Eén zaak slechts heeft nog waarde dan en brengt geruststelling, namelijk de gedachte, de zekerheid dat men in orde is voor de grote ontmoeting met de Heer, de Schepper en de Meester van alles, want in zijn macht voelt elk stervend mens zich reeds vastgekneld.

Zalig en wijs is daarom de mens die geduren de zijn leven leert te sterven en die vooral vertrouwend naar de Heer leert opzien, "want God is goed en zijn genâ duurt blijvend voort in eeuwigheid".

Geliefde kinderen, ook gij werdt beproefd door mijn afsterven...doch de Heer zal ook uw sterkte zijn indien gij uw vertrouwen stelt op Hem die almachtig is, goed en barmhartig. Duurbare familie, ik dank u voor uw genegenheid en voor uw goede zorgen. Bidt allen voor mij en gedenk mij vooral in de heilige eucharistieviering.

Heilig Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis, ontferm u over ons.



De families DE TEMMERMAN, VAN CAUWENBERGHE, VAN CAUWENBERGHE en ROMAN,

danken U voor uwe kristelijke deelneming en uwe gebeden.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst