

*Dank U voor al die mooie jaren.
Dank U voor alles wat je voor ons deed.
Dank U vader en pépé.
We zullen nooit vergeten wat je
voor ons bent geweest.*



Dankbaar aandenken aan

de heer

Henri DE TEMMERMAN

zoon van wijlen Alfons en Sidonie

DE TEMMERMAN - DE TEMMERMAN

Geboren te Nederbrakel op 21 november 1923
en er godvruchtig overleden in het rustoord
Najaarszon op 29 februari 2004,
gesterkt door het Ziekensacrament.

De families DE TEMMERMAN - DE TEMMERMAN
zijn u dankbaar voor uw aanwezigheid en uw gebed bij
de uitvaart van hun vader en grootvader.

Aan vader ...

We kijken dankbaar terug naar
wie je was voor ons.
Je hebt geleefd en je ingezet voor ons.
In jou liggen de kiemen van onze toekomst.

Nu zijn er zoveel kleine dingen
die over jou spreken.
We missen je aanwezigheid, je aandacht
en raad ...
Er valt zo'n ondraaglijke stilte.

Vader, vandaag begeleiden wij jou
naar je laatste rustplaats.
Dank voor alles en vooral dank dat wij een
stukje leven met jou mochten meegaan.
Weet dat jij in ons hart verder leven zal!

M.B.

De namis zal opgedragen worden in de kapel
van het rustoord "Najaarszon"
op zaterdag 20 maart 2004 om 17.00 uur.

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. (055) 42 03 80