



Heer, wil genadig ons gebed aanhoren en geef de
eeuwige rust aan de ziel van

MEVROUW

Hortense De Temmerman

weduwe van Mijnheer

Petrus Van Der Beken

geboren te Nederbrakel, op 19 September 1870
en er kortstondig overleden op 14 November 1959,
gezalfd met de H. Olie in extremis.

Weest bereid, zegt de Heer, want ik zal komen ge-
lijk een dief in de nacht, op het uur dat gij het minst
denkt.

Dit wist de duurzame overledene en als echte kris-
tene vrouw heeft ze O. L. Heer in de H. Communie thuis
ontvangen na iedere Hoogdag, omdat zij zelf niet meer
naar de kerk kon gaan.

Hierdoor was de dood voor haar niet een gevrees-
de gast maar een goede vriend die als een bode van de
hemel haar uit de ellenden van deze wereld kwam ha-
len. Zij heeft getrouw aan de wet des Heren in gerech-
tigheid en vrede met God en met de evenmens tot het
einde van haar leven volhard en is zij, uitgeput van
krachten, in een gezegende ouderdom gestorven.

Vaartwel, beminde kinderen en familieleden, blijft
malkander met een christelijke liefde beminnen: legt
U de plicht op voor mijn zielerust te bidden, vooral
gedurende uw Zondagsmis. Ik ook zal voor U bidden
en U blijven beminnen zoals ik U op aarde heb lief-
gehad.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

De familieën DE TEMMERMAN en VAN DER BEKEN,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.