

*"De lange zomer is vergaan,
het lied van herfst ruist door de bomen,
en zingt ons op vertrouwde tonen
de kwetsbaarheid van ons bestaan.
Maar haar herinnering blijft wonen,
nu moeder van ons is heengegaan."*



(L.V.)

Dit weze een dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Idelea, Rachel
DE TEMMERMAN

weduwe van de Heer Gilbert DE VOS

geboren te Elst op 22 januari 1905
en overleden in het rusthuis "Najaarszon"
te Brakel op 19 oktober 1996
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

De families :

DE TEMMERMAN - DE VOS
DE VROE - HAEZEBROEK
SCHIETTECATTE - LOTERMAN
danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis op zaterdag 30 november 1996 om 17 uur
in het rusthuis "Najaarszon" te Brakel.

"Chella" was op een leeftijd gekomen, die slechts voor weinigen is weggelegd: 91 jaar. Een leven van werken en wroeten en denken aan een ander. Ze kwam uit een gezin van 8 kinderen en heeft zelf ook 5 kinderen grootgebracht. Een goed huishouden, met twee mensen die geen schrik hadden van werken: Gilbert De Vos, haar man, trok regelmatig als seizoenarbeider naar Frankrijk en werkte zelfs een tijdje in de koolmijnen. Zijzelf zat dag en nacht aan haar machientje bij het venster wanten te stikken. Zij heeft haar brood niet in ledigheid geëten. Haar handen stonden niet stil. Ze zorgde niet alleen voor eigen kroost, maar heeft ook veel gedaan voor de kinderen van haar zuster Maria die uit werken moest. Ook al haar geburen konden steeds op haar rekenen. Ze droeg haar hart op haar handen: gastvrij van aard, was ze steeds gelukkig als ze iemand kon ontvangen. De koffie stond steeds klaar. Om al die dingen was ze door iedereen graag gezien.

Afscheid nemen is loslaten. Eigenlijk was ze daar reeds een paar jaar mee bezig: Na het overlijden van haar man, toen ze haar dorp verliet en "den Bos" te Elst, waar ze heel haar jeugd en haar leven had gesleten tussen geburen en verwanten. En later, toen ze belandde in de "Najaarszon", waar haar horizon zich beperkte. Haar paternoster was haar dagelijkse bezigheid.

In de maand oktober, waar alles ons spreekt over de zomer die voorbij is, heeft ook moeder ons verlaten. Haar gouden hart en haar minzaamheid blijven ons een hartversterkend aandenken.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, dank om uw bezorgdheid en uw bezoeken. Blijf samen overeenkomen zoals ik u heb voorgeleefd.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel