

Alles is geschied zooals het den Heer behaagde,
de naam des Heeren zij gezegend. Job. I, 21

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Irma-Celeste DE TEMMERMAN

echtgenoot van

Mijnheer Eugeen EEMAN

geboren te Sint Martens-Lierde, den 1 Januari 1918
en er godvruchtig overleden, den 29 Augustus 1943,
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Gelijk een wolk voorbijgaat en verdwijnt, zoo is
het leven der stervelingen. Ja, kort zijn de dagen
der menschen, het getal zijner maanden is bij u be-
paald, o Heer; Gij hebt hem grenzen gesteld die hij
niet overschrijden kan. Tob. XIV.

Zij heeft onder ons geleefd als een engel van
vrede, altijd minzaam, altijd goed en toegevend,
zoo liefdevolle moeder als verkleefde echtgenoot
de vreugde verspreidende rond haar, gezegend van
God en teeder bemind van al haar huisgenooten.

In haar zware beproeving heeft zij de stich-
tendste verdueligheid beoefent, iedereen die haar
naderde was getroffen door haar wonderde onder-
werping, niettegenstaande haar veel en smarietlijk
lijden.

Mijn lieve echtgenoot, vaarwel! wij hebben zwa-
re beproevingen doorstaan en pijnlijk vooral is de
slag die u nu komt te treffen. Heb moed nochtans
en betrouwen op God, zorg voor een deugdzaam en
christelijke opvoeding van ons geliefd kindje.
Duurbare vader, broeders en familie, vaartwel!
Hebt dank voor de goede zorgen waarmede gij mijn
lijden hebt verzacht. Blijft mij indachtig in uwe
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dag. aflaat.

Dr. Victor Van Nieuwenhove. Geeraardsb.

De familie DE TEMMERMAN ;

De familie TEERLINCK ;

De familie EEMAN ;

De familie SPITAELS ;

danken U voor de gebeden
en blijken van deelneming.