



Dankbare herinnering aan
MEVROUW

Irma Maria DETEMMERMAN

weduwe van de Heer
Rijkaard DE GROOTE

geboren te Schorisse op 20 februari 1904
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 20 januari 1993, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.



De families
DETEMMERMAN, DE GROOTE,
de kinderen en kleinkinderen van wijlen
Albert SCHOUTTETEN,

danken U voor uw aanwezigheid en uw
blijken van kristelijk medevoelen.

*'t Zij kort of lang,
waarom is 't dat we leven,
tenzij om God,
met winste weer te geven
hetgeen Hij ons verleende, en onze keer
van sterven af te wachten van de Heer?*

*Ik was bereid om op het eerste manen,
met licht in d' hand,
kloekmoedig mee te gaan
en, zo Jezus deed, na lijden fel en groot,
de hemelvaart te winnen door de dood.*

*Ik was bereid, ik stierf
en van die stonden
heb ik het licht des levens
weergevonden ;
en, nu dat ik gestorven ben, O Heer,
en U aanschouw,
en sterf ik nimmer meer !*

(G. Gezelle)