

De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God. Ps. 117.



Bidt voor de ziel van
MIJNHEER

Isidoor De Temmerman

weduwnaar van wijlen Mevrouw

Maria Teerlinck

geboren te Nederbrakel de 18 maart 1870, en godvruchtig in de Heer ontslapen te St-Martens-Lierde de 31 december 1955

Versterkt door de laatste troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart en van de confrerie van de H. Barbara.

De dood der rechtvaardigen is geen dood: zij is de overgang tot de Hemel, de vervulling hunner verlangens en de verwisseling van hunne ellende met een eeuwigdurend geluk.

De Heer mengt dikwijls met bitterheid het geluk dezer aarde, opdat wij de Hemel zouden aanschouwen en ons niet te veel hechten aan het vergankelijke dezer wereld.

Hij was immers een goede en vrome christen, een voorbeeldige vader, in alles beschouwend met het geluk en het welzijn van zijn huisgezin. Daarom heeft de Heer hem vele jaren verleend en hem de voorbeschikte zaligheid getoond. Zijn dood was kostbaar in de ogen van God: een overgang tot het eeuwig leven.

Duurbare kinderen en kleinkinderen ik dank U voor uwe diepe genegenheid en jarenlange goede zorgen. Bidt veel voor mij, ook ik zal u niet vergeten bij God.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 dagen aflat)

De families De Temmerman, Teerlinck,
Van den Abeele Van Breusegem.

Danken om de blijken van
kristelijke deelneming.

Drukk. DE VOS, St Martens-Lierde