



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

de Heer

Isidoor-Florent De Temmerman

echtgenoot van Mevrouw

Martha COPPENS,

geboren te Zegelsem op 28 december 1902
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel op 10 januari 1975,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Wij mogen ons niet roemen op de dag van morgen, want wij weten niet wat die dag ons brengen zal. De mens leeft weinige dagen : hij is gelijk de bloem op het veld, die 's morgens ontkiukt en 's avonds reeds verwelkt en sterft.

Wat onvoorziene voorvallen kunnen het geluk van dit korte leven komen vergallen en onze plannen in de war sturen. God mengelt het geluk van deze wereld met bitterheden en beproevingen opdat wij een ander geluk, het eeuwig geluk zouden zoeken. Maar wat is het lijden van deze wereld onbenullig en klein in vergelijking met de eeuwige beloning die de rechtvaardigen te wachten staat in het andere leven.

Onze dierbare overledene heeft ook in ruime mate geproefd van de bitterheden en van de beproevingen in dit leven. Moge de Goede God hem nu geven eeuwig geluk in rust en vrede. Bidden we daarom tot de Heer dat Hij hem opneme in Zijn barmhartigheid, vergeving schenke voor zijn tekorten en hem lone voor het vele schone in zijn leven.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt, voor het vele geduld en de goede zorgen. Ook gij allen, beste familie, vrienden en geburen, ik dank u om uw genegenheid en uw vriendschap. Bidt allen tot God dat Hij mij nu genadig weze.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families DE TEMMERMAN, DE TURK,
COPPENS en GOSSEYE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 42 34 70