

†

Gedenken wij gelovig en dankbaar

MEVROUW

Jeanne, Elvire, Esther

DE TEMMERMAN

weduwe van Oscar, Cyriel **DESTERCK**,

geboren te Everbeek op 4 juni 1899
en in de Heer ontslapen in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op
5 april 1979,
gesterkt door de HH. Sacramenten
der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Een goed en plichtbewust mens is
van ons heengegaan. In alle stilte was
zij de blijmakende en bezorgde moe-
der. Zij leefde niet voor zichzelf. Zij
was actief zolang zij kon, gelovig en
betrouwend op God. In innige dank-
baarheid zullen wij aan dit alles blij-
ven denken; onze liefde zal bij haar
blijven voor ons dagelijks gebed voor
haar zielerust.

Mijn dierbare kinderen, veel zor-
gen hebt gij mij gegeven, uw liefde

en ook uw genegenheid. Ik dank U
voor dat alles. Gij treurt nu omdat
gij mij niet meer in uw midden ziet,
maar troost U.

Ik ben niet van U weg. Ik blijf met
U verbonden en wacht in de hemel :
van daaruit zal ik U mijn liefde en
zorgen blijven geven.

Mijn dierbare familieleden, vrienden
en buren, schenkt ook gij mij een
vurig gebed tot mijn zielerust. Ik
dank U daarom.

Heer Jezus geef haar de eeuwige
rust.

De families DE TEMMERMAN,
DESTERCK, CORNIL, PIETERAERENS,

**danken U voor de bliken
van kristelijke deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel