

*Rust nu maar uit, je strijd is gestreden  
Je hebt het met veel geduld gedaan  
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden  
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan*



Aandenken aan  
de heer

**Jozef DE TEMMERMAN**

echtgenoot van mevrouw  
Suzanne VAN HAMME

Geboren te Nederbrakel op 6 december 1931  
en godvruchtig overleden in het A.Z.  
Sint-Elisabeth te Zottegem op 5 april 2001,  
gesterkt door de Sakramenten  
van de ziekenzalving.

De namis wordt opgedragen in de Dekanale  
kerk Sint-Pieter te Brakel op vrijdag  
27 april 2001 om 18.30 uur.

*Liefste pepe Jozef,*

*Thuis zal nooit meer thuis zijn,  
omdat jij er niet meer bent.  
Je was er zo graag, maar nu  
is alles slechts een herinnering.*

*Je grootste passie was vissen,  
je liefde voor de muziek van  
"Georges Baker" dat maakte je gelukkig  
omdat je van het leven hield.*

*We hebben van je gehouden,  
omdat jij van ons hield.  
Wij hebben je gewaardeerd,  
omdat jij ons wist te waarderen.*

*Nu je de ogen hebt gesloten  
en bent waar altijd vrede is,  
zal je toch nog dichtbij zijn  
in ons hart, we zullen je missen.*

*Je kleindochter Youna*

---

De families DE TEMMERMAN, BETTESONE,  
VAN HAMME, DE NORRE danken u voor  
uw aanwezigheid en uw bliken van deelneming.