

VROME HERINNERING AAN



DE HEER

Jozef DE TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw

Martha DE POTTER

geboren te Elst op 13 oktober 1913
en zacht ontslapen thuis op 27 oktober 1992,
gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken.

Oud-strijder 1940-'45,

Lid van NSB-Edelare,

Krijgsgevangene '40-'45,

Gepensioneerde gemeentewerker
van Sint-Pieters-Woluwe.

Martha DE POTTER,

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families DE TEMMERMAN - DE POTTER -
VAN WYMEERSCH - DE KEYZER,

danken u voor uw gebed en deelneming.

Begravenissen D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde

Lieve papa,

Dinsdagmorgen bleef u stillekens voorgoed slapen.

Met veel weemoed heeft u sedert maanden langzaam
afscheid genomen van uw tuin en uw dieren. Af-
scheid nemen van ons en vooral van uw vrouwtje
ging echter niet zo gemakkelijk.

Zondagavond zegde u nog hoe u zich eindelijk kal-
mer begon te voelen — alles was voor u nu goed
geregeld — nu zou u eindelijk kunnen rusten.

Papa, wij hebben u nog zoveel willen zeggen, zo-
veel willen vragen. Wij hadden u allemaal nog zo
hard nodig.

Papa, de weg die u voor ons gekasseid heeft, zullen
wij volgen.

Dank u,, Papaake, voor uw grote liefde, voor uw
zelfopoffering voor mama, voor uw voorbeeld, eer-
lijkheid en trouw.

Wij bidden tot God dat Hij u heel dicht bij Hem
mag nemen.

Tot ziens, papa.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde