



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW
JULIA DE TEMMERMAN

Weduwe van de Heer
Nestor Van Cauwenberghe

Geboren te Elst op 26 januari 1911 en godvruchtig overleden in A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem op 10 maart 1994, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Lieve moeder, onverwacht en met gemengde gevoelens zijn wij naar uw sterfbed geroepen. Dat afscheid viel ons zeer pijnlijk; toch vulde een gevoel van dankbaarheid ons hart. Nooit zullen wij U genoeg kunnen danken. In dienst van haar medemens en met enorme inzet voor haar gezin heeft ze een eenvoudig, hard maar toch mooi leven geleid. Nu onze geliefde moeder niet meer onder ons is, treuren wij diep in ons hart; wij hoopten haar nog vele jaren met onze liefde en genegenheid te mogen omringen. God heeft het anders geschikt. Hij weet wat het

beste is. Maar haar goedheid, haar voortdurende bezorgdheid en haar grote moed in de zware beproevingen die haar hebben getroffen, zullen in onze herinnering blijven voortleven.

Heer, wij danken u voor die handen, die zo hard voor ons hebben gewerkt. Nu zijn ze tot rust gekomen. Haar taak is volbracht. Moge zij na een leven van onafgebroken werkijver en zorg nu in vrede rusten.

Wij uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, familieleden en kennissen, zullen U in gebeden en liefdevolle omgang met elkaar dankbaar blijven gedenken.

De families De Temmerman-Van Cauwenberghe en Van Cauwenberghe-Roman danken U van harte voor de blijken van deelneming in de rouw die ons treft.

De namis zal opgedragen worden in de Sint-Apolloniakerk van Elst op zondag 27 maart 1994 om 10.30 uur.