

M  
En ik zag een grote menigte,  
die niemand tellen kan.  
Ze stonden voor de troon van het Lam  
gekleed in witte gewaden  
en met palmtakken in de hand.

(Uit de Apokalyps,  
tweede lezing op Allerheiligen).

DANKBARE HERINNERING AAN

**MEVROUW**

**Julia,**

**Camilla DE TEMMERMAN**

echtgenote van de Heer

**Robert VAN LIERDE**

geboren te Elst op 6 november 1919 en god-  
vruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 25 oktober 1992,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Een week voor Allerheiligen kwam de Heer  
haar uit haar lijden verlossen, alsof Hij haar  
op het feest beslist bij die « grote menigte »  
wilde zien. Hij zal haar alleszins met open  
armen hebben ontvangen, want zij was één  
van die eenvoudige, Hem toegedane zielen,  
die trouwvol lief en leed uit zijn hand  
aanvaardden en zonder bedenken hun plicht  
doen, ook als dit hen langs een kruisweg  
voert. Zij zijn het toch vooral, die Hij in  
zijn bergrede zalig prees. Hij zal trouwens  
ook geen onverwachte gast zijn geweest, in-

tegendeel ; haar leven lang was haar doen  
en denken getekend door zijn aanwezigheid  
en tijdens haar laatste ziekte was zij zich er  
goed van bewust, dat dit de definitieve stap  
naar de uiteindelijke ontmoeting kon zijn. Zij  
aanvaardde dit in volle overgave, dankbaar  
voor wat haar tijdens haar leven aan goeds  
was ten deel gevallen, maar vooral verlangend  
uitziend naar de vervulling van wat God aan  
zijn getrouwen heeft beloofd.

Zo geven wij haar dan uit handen met in  
ons hart een groot verdriet om het onherstel-  
baar verlies dat wij bij haar afsterven lijden,  
maar vooral met het rotsvaste vertrouwen, dat  
het nu voor haar bestendig Allerheiligen zal  
zijn bij Hem die de vervulling is van ons niet  
te stuiten heimwee naar eeuwig leven en vol-  
maakt geluk. En terwijl wij haar in onze  
gebeden gedenken, durven wij reeds rekenen  
op haar gebed voor ons en hopen op gelukkig  
wederzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

†

**De families**

**DE TEMMERMAN, VAN LIERDE,  
DE VLEESCHOUWER en VAN LIERDE,**

zijn gevoelig voor uw blijken

van deelneming en danken U oprecht.

Uita. bvba Braeckman - (055) 42 26 24  
Rouwleiding : Am. Marroyen - (055) 42 26 08