



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Karel DE TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw
Ernestine MEUNIER

geboren te Elst op 24 december 1908
en thuis overleden op 23 maart 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

DE TEMMERMAN - MEUNIER
HAESBROEK - MAES
danken U om uw meelevens en gebed.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

Met dank aan zijn kinesist, zijn huisarts en het
verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis.

Namis op vrijdag 5 juni 1998 om 18.30 uur in
de parochiekerk Sint-Apollonia te Elst.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.