



*Wanneer je verdrietig bent  
kijk dan in je hart  
en je zult zien dat je weent  
om wat je vreugde schonk.  
( Kahlil Gibran )*

Dit weze een dankbare herinnering aan

DE HEER

**LUC DE TEMMERMAN**

echtgenoot van Monique KINDT

Hij werd geboren te Zottegem op 9 april 1955  
en overleed plots te Elst op 17 april 1995.

Op Paasmaandag werd hij gedoopt. Op Paasmaandag kwam de dood hem wegrukken.

Het was een rustige dag zonder verplichtingen. Toch werd op die vrije maandag niet geluierd. 's Morgens had hij bij zijn schoonmoeder nog met de traktor gewerkt. De namiddag verliep vrij rustig. Plots, zonder enig vermoeden, werd zijn levensdraad doorgeknipt. Paniek. Dokter. Ambulance. Kliniek. Niets mocht nog baten. Luc is niet meer. Een jong gezin wordt uiteengereten. Een gezin waar het goed ging en dat gelukkig was.

Als kristen hebben we op zo'n moment neiging om aan God te twifelen. Hoe kan Hij dat toestaan ? roepen wij

uit. Elk van ons heeft zich die vraag al eens gesteld. Het probleem van lijden en dood. Wij kunnen er ons niet bij neerleggen. Nu die slag ons in volle borst treft is het moeilijk voor ons te aanvaarden dat het kruis tot elk leven behoort. En dat zelfs Jezus het lijden en de dood in al zijn gruwel heeft doorgemaakt. Daarom staat hij dicht bij de lijdende mens, bij de stervende of rouwende mens. Laten we uitkijken in vertrouwen dat er een toekomst is en later alles beter wordt.

Luc was een kranig man, zonder veel woorden, maar vlot in de omgang en steeds bereid om anderen te helpen. Hij liet zijn eigen werk er voor staan. Een vlijtige werker. Hij was electro-techniker bij de trams. Elke dag trok hij naar Brussel en ook daar werd hij om zijn kameraadschap gewaardeerd. Zijn huisje op het Blomveld heeft hij met eigen handen en eigen zweet opgebouwd als een ware thuishaven voor zijn gezin.

Want hij leefde voor zijn gezin.

Laat u niet gaan, Monique, denk aan onze lieve Lindsay Ik blijf over u beiden waken.

Monique, Lindsay en de families DE TEMMERMAN, PETIET en KINDT, DE ZITTER danken U voor het blijken van uw gebed, medegevoelen, vriendschap en steun.

*Namis op zondag 9 juli 1995 om 10.30 uur.*

*Rouwcenter "Funeralia" Brakel - Zwalm 055/42.84.80*

