

Op U, o Heer, heb ik gehoopt.

Dit weze U een uitnodiging tot een
vroom gebed voor

MEVROUW

LYDIE DE TEMMERMAN

weduwe van de Heer

ACHIEL DE NIE

geboren te Zarlardinge, op 28 oktober 1904 en
plots overleden te Deftinge, op 24 februari
1983, gesterkt door de HH. Sakramenten in
extremis.



De families **DE TEMMERMAN, DE NIE,**
VAN DER MYNSBRUGGE en **DELANGE,**

zijn erkentelijk voor uw bliken van
medeleven in hun rouw en **DANKEN U.**

Begrav. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49

De rechtvaardige leeft uit zijn geloof en de
gelovige sterft in vrede. Haar dood is de
overgang naar een beter leven, een leven
van rust, vriendschap en goedheid dat allen
hartgrondig betrachten.

In deze overtuiging is Lydie gestorven,
rustig, stil en gelaten. Haar zwakke gezond-
heid deed er de laatste tijd aan denken. Een
tamelijk lang leven werd haar gegund, een
leven van werken en zorgen, van lach en
traan, van zon en schaduw en welverdiende
rust.

Zij was voorbereid op de grote ontmoeting
met de Heer. Want vroom was zij van harte en
oprecht van geloof. Eenvoudig heeft zij ge-
leefd, dankbaar voor de goedheid en de
attenties van allen die haar omringden. Nu
zij teruggekeerd is naar de Heer van alle
leven, bidden wij :

« Vader in de hemel, geef Uw rust en Uw
vrede aan deze eenvoudige en goede vrouw.
Beloon haar met Uw eeuwig geluk voor alles
wat zij in stilte en met een goed hart voor
anderen heeft gedaan. »

Wil nu de vier Akten bidden.