

J. M. J.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Madeleine DETEMMERMAN

echtgenote van Mijnheer
Marius FOUREZ,

geboren te Everbeek op 15 mei 1911 en na een
smartvolle ziekte overleden te Ronse
op 5 oktober 1963.

Steeds heb ik geloofd
de vrede te zien
waar men leeft
in het land van de Heer.
Wacht dus op Hem,
weest sterk,
weest dapper van harte
en wacht op de Heer.

Psalm 27.

De dierbare overledene werd van kindsbeen af door een diepkristelijke moeder opgeleid in de vrede Gods. Zo is zij opgegroeid tot een deugdzaam vrouw, een echtgenote die haar leven schoon heeft geleefd: eenvoudig, huiselijk, zorgzaam en godvruchtig. Zij stelde haar vertrouwen op God en leefde volgens haar geloof. Allen die haar kenden hebben haar gewaardeerd. Haar lijden heeft ze met bewonderenswaardige moed en met heel de mildheid van haar karakter gedragen.

Jong is zij heengegaan. Zij bleef hopen op genezing. Gelukkig voor haar was heel haar leven gericht naar God en aldus de beste voorbereiding op de eeuwige, altijd weer verheugende ontmoeting met de Heer. Haar aandenken blijft daarom een troost voor allen die thans om haar heengaan treuren.

Mijn lieve echtgenoot, vreugde, leed en ook kommer hebben we samen gedeeld; samen zijn wij al-

tijd gelukkig geweest. Voor U en mijn duurzame familieleden is de scheiding thans pijnlijk en zwaar, doch houdt het oog op God gericht: weest dapper van harte en wacht op de Heer, zo zullen we elkaar in eeuwige vreugde wederzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De Families

DETEMMERMAN,
FOUREZ,
DE GEYTER,
VELGHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek