

Gelukkig die in God geloven,
Als zulke wonden 't harte slaan
Het is de Meester van hierboven.
Die 't zo gewild heeft en gedaan. G. G.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

MARCEL DE TEMMERMAN

zoon van

VICTOR en van ELODIE DE VLEESCHOUWER

geboren te Elst den 30 December 1924, en er
haastig overleden den 15 April 1952.
Gesterkt door zijn paasplicht.



“Wie mijn vlees eet en mijn bloed
drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem op
de uiterste dag doen verrijzen. (Jo 6, 54)

Als overtuigde christen, bleef deze jonge
man, de lering van den goddelijken Meester
indachtig. Pas, had hij zijn Paasplicht vol-
bracht toen de onverbiddelijke dood hem
plots kwam treffen. Maar, wat is de dood,
voor hem, die in staat van genade sterft?
Niets anders, dan: de overgang tot het
eeuwig leven.

Daarom, dierbre ouders, broeders en
zusters al is de beproeving die u treft zwaar,
toch zult gij opbeuring vinden in uw
H. geloof, Christus, de Heer, is verzezen,
op hem berust onze hoop in het eeuwig
leven. Droogt uw tranen af en bidt voor

mij, ik zal voor u ten beste spreken hier-
boven, waar ik u verwacht.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(300 d. afl.)



Mijnheer en Mevrouw Victor DE TEM-
MERMAN-DE VLEESCHOUWER
kinderen en kleinkinderen;

De Familiën DE TEMMERMAN en de
VLEESCHOUWER;

Bedanken voor de bliken
van innige deelneming.