

"Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal blijven leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof aan Mij, zal niet sterven voor altijd."

(Uit het evangelie van Sint-Jan)



DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Marcel DE TEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw
Mariette SAELENS

geboren te Velzeke-Ruddershove,
op 16 oktober 1922

en in familiekring, godvruchtig overleden
te Scheldewindeke, op 23 september 1994,
na het Sacrament der zieken te hebben ontvangen.

Gedeporteerde 1940-1945.

Na een lange ziekte, maar totaal onverwacht, is Marcel van ons heengegaan... De ganze parochie heeft hem gekend als een werkzaam en bezig man, die door zijn beroep veel op de baan was en met veel mensen in kontakt kwam. Hij was stil en eenvoudig, nederig en bescheiden. Hij deed zich niet opmerken, tenzij door zijn grote dienstvaardigheid. Hij was altijd bereid om dienst te bewijzen en bij te springen waar men hem nodig had.

In zijn ziekte was hij moedig en geduldig. Hij besepte wel dat hij niet meer zou genezen, maar klagen deed hij niet.

Op godsdienstig gebied was hij een voorbeeld van grote trouw aan de wekelijkse eucharistieviering. Die heeft hij nooit gemist; ook als hij weinig tijd had, was hij altijd op post.

Zijn heengaan laat een grote leemte achter. Niet alleen bij zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen; maar ook bij de burens en bij de vele vrienden die hij had.

We zijn er zeker van dat de Heer hem bij zich zal opnemen, en hem zal belonen voor het vele goede dat hij links en rechts heeft gedaan.

We zullen voor hem blijven bidden.

Mariette SAELENS,

Ronny en Carine DE TEMMERMAN - QUATACKER,
Lien DE TEMMERMAN,
Griet DE TEMMERMAN,
Achiël(†) en Irma SAELENS - DE SMAELE,

De families DE TEMMERMAN, SAELENS,
HEYNDRICKX en DE SMAELE,

danken voor uw aanwezigheid en blijken van medeleven bij hun rouw.

begr. porrez - uitg. van boxstael-van der stricht