

Daarom zal men U dankbaar zijn,
omdat Gij ons voor 't leven,
door lief en leed, in lust en pijn
zulk 'n Moeder hebt gegeven. (P. Reypens)



We bewaren in ons hart
een dankbare herinnering aan
mevrouw

Maria De Temmerman

echtgenote van de heer
Jules Vincke

geboren te Deftinge op 8 februari 1911 en
godvruchtig overleden te Zarlardinge op
21 juli 1983, versterkt door het H. Sacra-
ment der Zieken.

De kalme en vredige gelatenheid waarvan
de dierbare overledene blijk gaf, is voor
hare geliefden een bewijs dat zij de dood
niet vreesde.

De dierbare afgestorvene bezat een uitzon-
derlijke goede inborst en was dan ook een
ideale huisvrouw en moeder. Haar leven
stond in dienst van haar gezin en onver-
getelijk blijven de voorbeelden, die ze zo
kwistig gaf. In haar eenvoudig en vast
geloof heeft zij, met geduld en onderwer-
ping aan Gods wil haar langdurige ziekte
aanvaard.

God, wij danken U voor de boodschap van
geloof, hoop en liefde, die Gij in onze
betreunde echtgenote en moeder op tref-
fende wijze tot uiting hebt laten komen.

Dierbare echtgenoot, zovele jaren waren
we samen gelukkig, naarstig en trouw
stond gij aan mijn zijde. Ik dank U voor uw
jarenlange en liefdevolle toewijding ge-
durende mijn ziekte. De Heer zal er U
mild om belonen.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, mijn kroon en mijn
trots, gij waart de vreugde van mijn laatste
levensjaren. Ik heb geleefd voor U en Uw
algeheel welzijn. U allen dank ik ook voor
uw kinderlijke genegenheid en bijstand en
bidt veel voor mijn zielerust.

Dierbare familieleden en vrienden gedenk
mij ook in uw gebeden.

En vooral gij, mijn dierbare familiale help-
ster en verpleegsters van het Wit-Gele
Kruis, U zeg ik dank voor uw toegewijde
zorgen.

De families

De Temmerman, Vincke,
Walraet en Nijs

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.