

Zalig, zij die barmhartig waren.

†

VROOM AANDENKEN

van Mejuffrouw

## MARIA DE TEMMERMAN

geboren te Zegelsem, de 25 oktober 1898, en vreedzaam in Gods liefde ontslapen in het O.-L.-Vrouw-Hospitaal te Oudenaarde, de 7 januari 1969, voorzien van de heilige sacramenten van de zieken en de stervenden en van de Pauselijke Zegen « in het stervensuur ».

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart, van de Mariacongregatie en van de Boerinnengilde.

Heer, deze onverwachte slag heeft ons diep en scherp geraakt. Nooit hadden wij durven denken dat de dood, als een donkere dief in de nacht zo nabij stond en haar onbarmhartig zou neerslaan. Wij hadden zeker durven rekenen op enkele jaren nog, vooral nu zij er zo nodig was om haar jongste en zieke zuster te helpen en bij te staan, en om het ouderlijke familiehuus, dat ons zo dierbaar is, open te houden. Toch willen wij beproeven om, met de lijdende Godsman uit de Hof van Oliven, te bidden: « Vader, niet mijn wil, maar de Uwe geschiede ».

Zij was een vrouw die haar stempel heeft geplaatst en diepe sporen nalaat in haar familiekring. Haar familie: haar broers en zusters, en later hun kinderen, waren haar zorg en haar liefde, haar fierheid en de zin van haar leven. Als oudste van het gezin heeft zij, na het pijnlijk verlies van moeder, zich totaal ingezet voor haar jongere broers en zusters; zij heeft ze opgevoed en geholpen door het leven: zij was hun tweede moeder. Haar laatste daad van offerende toewijding was een liefdedienst bewezen

aan haar zieke zuster in de vroege morgen; daarna heeft zij zich te ruste gelegd... om niet meer op te staan.

Geen wonder dat zij een persoon was van gezag in de familie en dat zij er dankbaar werd vereerd. De schoonste gevoelens van die verering en die dankbaarheid werden telkens neergelegd in deze twee woorden waarmee men haar gewoonlijk aansprak: « Tante Mietje ».

Dierbare broer en zusters, neven en nichten, voortaan zult gij mijn bezorgdheid niet meer zien en mijn raadgevingen niet meer horen...; toch zal ik nu nog met meer bezorgdheid over u waken. Ik dank u voor alles wat gij voor mij hebt gedaan en nog hebt willen doen voor mijn genezing. Blijft eendrachtig mekaar steunen en helpen volgens de schone traditie in onze familie. Blijft zorgen voor onz' Alma die ik aan haar lot moest overlaten. Moge uw vroom gebed mijn ontmoeting met de Heer nog vreugdevoller maken.

Onbevlekt Hart van Maria, ik vertrouw op U!

Mejuffer Alma DE TEMMERMAN,

De Heer en Mevrouw Florent DE TEMMERMAN-COPPENS,

Mevrouw Remi VAN DEN HAESVELDE-DE TEMMERMAN.

haar broeder, zusters en schoonzuster;

De families DE TEMMERMAN-DE TURCK;

DANKEN U voor de blijken van kristelijke deelneming in hun rouw.