

« Leef als kinderen van het licht ».



Tot vrome en dankbare herinnering aan

MEJUFFROUW

Maria, Amelberga DE TEMMERMAN

geboren te Elst op 17 april 1898 en
godvruchtig overleden te Zottegem in de
kliniek St.-Elisabeth
op 16 december 1981, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

Na een laatste avondgroet van haar ge-
lieften is Amelberga ontslapen om het eeu-
wig licht te aanschouwen.

Haar leven lang was haar gedrag ingege-
ven door de leiding van Christus' Kerk. Zo-
als velen in die tijd van toen ging ook zij
« dienen », was zij de rechtgeaarde eenvou-
dige « marte » in vele gezinnen, een stra-
lend voorbeeld voor de omgeving. Na een
lange, verdienstelijke inzet kwam ze terug
naar het ouderlijk, gezellig huizeke. Kon ze
niet meer naar de kerk komen, dan liet ze
geen gelegenheid voorbijgaan om thuis de
Hoogdag te ontvangen en elke zondag was
ze in gebed verenigd met het offer van de
Heer langs de TV.

In het licht van het geloof is Amelberga
gestorven. Moge het Kerstlicht dat eeuwen
van duisternis blijft doorbreken voor haar
het eeuwig leven brengen. « Heer, geef haar
de eeuwige rust en dat het eeuwig licht
haar verlichte ».

Beminde zuster, samen hebben wij nog
vele jaren wel en wee gedeeld. Heb dank
om uw genegenheid. Moge de Heer zelf uw
troost en overgroot loon wezen. God zegene
en beware U voor zovelen.

Gij ook, mijn familieleden, vrienden, ge-
buren en gepensioneerden, blijft in liefde
en vriendschap verenigd. Dank ook om uw
welwillende bezoeken en genegen vriend-
schap. God lone het U. In gebed en H. Mis
blijven wij verbonden.

O.-L.-Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Namis op zondag 27 september om 9 u.30.

De families

DE TEMMERMAN, VAN DEN ABEELE,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel