



Met dankbaarheid en liefde gedenken we de
ziel van Mevrouw

**Maria, Bertha, Irma
DE TEMMERMAN**

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 29 september 1894, in de vrede van Kristus ontslapen te Oudenaarde in het O.-L.-Vrouweziekenhuis op 24 februari 1977, gesterk door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Cornelius en van de Bond van de Gepensioneerden.

Zij was weduwe van Jozef BOURDEAUD'HUI.

Heer, tot op zeer hoge ouderdom mochten we moeder in ons midden behouden. Het is alsof Gij haar reeds op aarde wilde belonen. Daarom willen wij in ons gebed U vooral danken :

Wij danken U God, omwille van de vele jaren die Gij haar hebt geschonken ; voor de vele vreugden welke ze mocht beleven en voor al de liefde die ieder van ons bij haar mocht ondervinden : laat ons bidden :

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Wij danken U, God, omdat Gij zoveel schone gaven van hart en ziel in haar hebt verenigd, zodanig dat bij haar zijn, een genoeg en een troost was voor jong en oud : laat ons bidden.

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Wij danken U, God, omwille van haar kristelijk geloof, waardoor zij ook in de moeilijke momenten van ziekte, beproevingen en sterfgevallen, moedig bleef en anderen hielp om moedig te blijven : laat ons bidden.

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Heer God, laat onze dank niet bij woorden blijven, maar help ons om de schone kanten van haar leven na te volgen, om steun en kracht te zijn voor elkaar. Moge zij samen met vader en onze overledenen van de familie ons allen afwachten voor het eeuwig samenzijn bij U.

H. Cornelius, bid voor ons.

De families DE TEMMERMAN,
BOURDEAUD'HUI, VERCLEYEN, HOVE,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel