

Zij ruste in Vrede bij de Heer.

†

Tot Vroom Aandenken van

Mevrouw

Maria, Celina DE TEMMERMAN

echtgenote van de

Heer Albert VAN LOVEN,

*geboren te Elst op 8 augustus 1898 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-(Opbrakel)
op 16 maart 1978.*

*Voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.*

Zachtjes aan, heel kalm en rustig is haar schone ziel tot de Heer teruggekeerd.

Haar vertrouwen in God, gegroeid tot een gelaten overgave en zelfs blijte verwachting legde over haar gelaat een rustige schoonheid.

In die stille rust, dat ongekende voor de wereld, is ze door het leven gegaan in diep geloof en trouwe beleving van haar godsdienstplichten.

De kleine en grote miseries binnen de huiskring droeg ze met liefde en onder-

werping, alles offerend in schone dienstbaarheid voor haar familieleden, dit alles verbonden in dankbare herinnering aan ouders, familieleden en vrienden stil geborgen in de kast langs briefje, kaartje, foto of andere tastbare tekens.

Haar taak is hier op aarde afgewerkt, nu wacht haar het loon der getrouwen, die heel hun leven de lamp der genade hebben brandend gehouden.

Beste echtgenoot, mijn wens om te leven en u te kunnen helpen in uw hulpeloosheid is lang vervuld geworden en ik ben er zeker van dat de familieleden dit werk zullen volbrengen. Zo blijven wij, zonder veel omhaal van schone woorden, daadwerkelijk met elkander verbonden door een onzichtbare band van liefde en genegenheid die wij langs een innig gebed tot God de Vader dragen, de Gever van alle goede van alle mensen.

De families :

*DE TEMMERMAN, GABRIEL,
VAN LOVEN, BEETENS,
danken U voor de bliken van
kristelijke deelneming.*

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel