

Waakt, want gij kent noch dag, noch uur mijner komst. (Ev.)



Bid voor de Ziel

van

MARIA-CELINA DE TEMMERMAN

echtgenote van

VICTOR HOEBEKE

geboren te Nederbrakel de 1 November 1882
en er overleden de 16 Januari 1953.

Gezalfd met het H. Oliesel.



De dierbare overledene bezat de levenswijsheid steeds deugdzaam en kristelijk geleefd te hebben, want was haar afsterven plots en onverwachts, toch was zij niet onvoorbereid tot de beslissende stap van het leven, namelijk te sterven.

O gruwelijke dood, hoe duidelijk leert gij ons wat het leven van de mens is! De mens op aarde is een reiziger die voortblijkt naar zijn eeuwige bestemming: God! (H. Chryst)

Wat is er van de dood te geloven? — Dat niemand die gestorven is, hem kan ontgaan en daarenboven dat hij ons kan overkomen als wij hem het minst vrezen.
(Catech)

Onze dierbare overledene was een brave, stille, eenvoudige vrouw, een goede moeder en een voorbeeldige echtgenote.

Dierbare man, lieve kinderen, mijn afsterven is zeker een harde slag voor U, doch zoekt uw troost en opbeuring bij O.L. Heer in het gebed, We hoopten nog menige jaren samen te mogen zijn doch O.L. Heer heeft het anders gewild; Buijen wij het hoofd voor Gods H. Wil: Hij geschiede op aarde als in de Hemel. Vaart allen wel en leeft schoon, als goede kristenen, Bidt veel voor mij en tot weerziens bij God in de Hemel,

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De 4 akten a. u. b,



Mijnheer Victor HOEBEKE, kinderen
en kleinkinderen;

De Familiën DE TEMMERMAN en
HOEBEKE;

danken U om de bliken
van deelneming en gebeden.