

*"Het klopte rustig al die jaren
het oude hart zo kloek en trouw
tot wij verrast en droevig waren
die morgen bij het plots ervaren
hoe 't stil viel, onverwacht en gauw!"*



Aandenken aan

MEVROUW

Maria Clara
DE TEMMERMAN

Weduwe van Nestor Emile DE WOLF

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 26 augustus 1909 en
overleden in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem
op 5 september 1995.

Lid van de bond der gepensioneerden

Er is droefheid in ons hart en mateloos verdriet omdat
wij zo plots het dierbaarste in ons leven moeten
missen : een moederhart dat liefdevol ons omringde
en ons samenhiel.

Tegelijk vrouwen we de handen tot gebed en
vertrouwen onze geliefde moeder toe aan Gods
Barmhartigheid in de zekerheid dat haar leven in de

lijn lag van Zijn verwachting.

Door de handen van zo'n moeder spreekt God en
door haar ogen lacht Hij ons toe. Mooier kunnen wij
het leven van onze lieve moeder niet samenvatten.
Daarom danken wij God omdat Hij ons zulke moeder
heeft gegeven.

Zij had de vreugde gevonden in de gave van zichzelf
aan de anderen. Als een kostbaar geschenk zal de
mooie herinnering aan haar onuitwisbaar bewaard
blijven.

Om al de liefde die ze gaf, om haar plichtsbefef,
om zoveel belangloze inzet,
om haar woorden die bevrijdend, vergevend of tot
steun zijn geweest,
die ons hoop en vertrouwen hebben gegeven,
om dat alles was ze ons zo dierbaar.

Mijn lieve kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, dank om uw bereidwillige hulp en uw
vriendschap in mijn oude dag. Blijf ook trouw aan de
onderlinge liefde en draagt zorg voor elkaar.

Dierbare familie en vrienden, uw vriendschap heeft
mij veel deugd gedaan. Dank om O.L. Vrouwke van
Lourdes, bid voor ons.

De families DE TEMMERMAN, DE WOLF,
HOLDERBEKE en DE TEMMERMAN
danken u voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.

_____ Begraf. Raoul, Brakel. _____