

Zij sterven niet onvoorziën, degene die altoos  
bereid zijn. (H. Augustinus)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### MARIA-HORTENSE DE TEMMERMAN

weduwe van Mijnheer

#### HENRI CRAEYE

geboren te St. Goriks-Oudenhove de  
12 Januari 1872, en haastig overleden te Elst  
de 30 October 1954.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart  
en van de andere godvruchtige genootschappen.



De Almachtige heeft het aardse leven met  
beproevingen en kwellingen vervuld om ons be-  
ter de waarde van het toekomende eeuwig le-  
ven te doen kennen; Daarom leeft die mens wijs  
en voorzichtig, die de kruisen hier op aarde,  
naar het voorbeeld van onze goddelijke Zalig-  
maker kloekmoedig opneemt en geduldig ver-  
draagt; want, werken is goed, bidden is beter,  
lijden is best.

De achtbare overledene was 'n deugdzaame en  
diepgodvruchtige moeder die in zorgen en toe-  
wijding haar kinderen heeft opgevoed; Zij aan-  
vaardde de beproevingen die de Heer haar over-  
zond met gelatenheid en onderwerping en zocht  
opbeuring entroost in de H. Communie en in het  
gebed.

Haar onvoorziën heengaan baart geen onrust,  
omdat haar leven 'n gestadige voorbereiding is  
geweest op de komst van den Heer, daarom ook  
zal zij het loon der gelukzaligen ontvangen van  
Hem, die zij op aarde zo trouw heeft gediend.

Ben.Inde Kinderen en Kleinkinderen hebt dank  
voor de genegenheid en de zorgen met dewelke  
gij mij hebt omringd, onthoudt steeds de wijze  
lessen, die ik U gegeven heb en dient den Heer  
in alle oprechtheid, dan zult gij gelukkig zijn in  
dit leven en hierna.

Vaartwel en bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid!

300 d. afl.



De kinderen en kleinkinderen van wijlen  
Mijnheer en Mevrouw Henri CRAEYE-  
DE TEMMERMAN;

De Familiën CRAEYE, DE TEMMER-  
MAN, LAPAGE, VAN DEN BOSSCHE;

Bedanken U oprecht voor  
de blijken van deelneming in  
rouw en gebeden.

---

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.