

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.

Bid voor † de Ziel

van

MARIE DE TEMMERMAN

weduwe van

AUGUST DE STERCKE

geboren te Elst den 3 December 1862, en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 11 Maart 1948.
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Moeders leven is geven; die enkele woorden geven trouw de levenswijze weer van deze eerbare moeder. Met bange zorg heeft zij de schatten die groeiden in de heilige werkplaats van het gezin bewaard en beschermd met haar liefdevolle moederhart. Zij heeft de weelde gekend van 't moeder zijn en heeft steeds haar vreugde gevonden in 't wakend zorgen voor haar kinderen: Zij vond daarbij nog de tijd om kinderen, die haar werden toevertrouwd, met éénzelfde moederliefde op te voeden. En haar moederzorgen waren zo groot dat zij nog steeds andere moeders kon helpen in haar nood. Trouw heeft zij daarin Gods wil volbracht en Zijn plannen verwezenlijkt. Dat is godsdienst van het zuiverste gehalte.

Moeder was een biddende moeder omdat zij wist dat aan Gods zegen alles gelegen is, en dat zij alleen niet opgewassen was tegen de kruisen en de moeilijkheden. Moeder was minzaam: haar tegenwoordigheid en haar goedheid was voor ieder kind een opbeuring en aanmoediging. Met voorbeeldig geduld heeft zij de lasten van haar ouden dag gedragen. Haar rozenkrans van O. L. Vrouw van Lourdes was haar gedurige toelucht in de min of meer eenzame uren en zij omvatte in haar gebed allen die haar goed deden of zelfs maar benaderden. Haar gedachte-
nis blijve in ere bewaard.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, 't scheiden valt immer zwaar maar trouwe liefdebanden werden gesmeed. Gods H. Wil geschiede. Ik dank U allen, maar U toch vooral, mijn goede dochter Zoë, voor al wat gij voor mij hebt gedaan. Laten wij nog steeds door gebed verenigd blijven. Gode lone U en Hij weze steeds met U.

De 4 akten.

(12 j. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijneheer en Mevrouw
August DE STERCKE-DE TEMMERMAN;
De Familijen DE TEMMERMAN-DE STERCKE;

BEDANKEN U voor de blijken van deelneming
in de rouw die hun tref.