

Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer !

†

GEDENK IN UW GEBEDEN
DE ZIEL VAN MEVROUW

MARIE - BERTHA DE TEMMERMAN,

weduwe van Mijnheer

Karel VAN WETTER,

geboren te Gijzenzele, op 30 mei 1895
en overleden te Oosterzele, op 22 april 1968.

Een zware beproeving welke zij jarenlang heeft gedragen, heeft haar lichamelijke en geestelijke krachten ondermijnd. Dit stille leed zal haar verdienste zijn bij de Heer.

Wij bidden daarom met vertrouwen : Heer laat onze goede moeder de vreugde, de rust en de vrede ontvangen in de eeuwigheid.

Als trouwe echtgenote en moeder was zij met hart en ziel aan haar familie gehecht en er zo mee verbonden, dat zij vanaf het heengaan van haar zoon en echtgenoot, stilaan begon te verkwijnen, tot zij nu en voor goed met hen verenigd is.

Niettegenstaande haar hoge ouderdom, en een lastige reis, ging zij tweemaal naar het genadeoord Lourdes. Urenlang heeft zij daar gebeden bij de wonderbare grot tot stichting van tedereen.

Moge Moeder Maria thans haar gebed verhoren.

Duurbare Kinderen en Kleinkind, vergeet mij niet in uw gebed en H. Mis. Ik dank U allen voor uw liefde en goedheid.

H. Hart van Jezus, op U betrouw ik !

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

Mijnheer en Mevrouw Adolf AUDENAERT-VAN WETTER ;
Mijnheer en Mevrouw Gilbert VAN WETTER-TEMMERMAN ;
Mejuffer Arlette AUDENAERT ;

De familie DE TEMMERMAN ;

De familie VAN WETTER ;

De familie PIN ;

De familie SCHEPENS,

gevoelig voor uw blijik van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.