

Er is geen groter eer dan Jezus Christus te dienen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Marie-Hélène - Odile
DE TEMMERMAN**

weduwe van de Heer
ALFONS VAN LIERDE,

geboren te Zarlardinge op 25 oktober 1885
en godvruchtig overleden te Parike
ou 9 augustus 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Gelukkig de mens die de Heer vreest en zijn welbehagen vindt in het naleven zijner geboden! Machtig zal zijn nakomelingschap op aarde zijn, want het geslacht der rechtvaardigen zal gezegend worden (Ps. III). Vertrouwen op God uit geheel uw hart, erken Hem op al uw wegen en Hij zal uw schreden richten. De dierbare overledene was die woorden indachtig : zij was een vrouw Gods, vroom, goedhartig en God ten alle tijde biddend. Zo waren haar wegen schoon; zij was omringd door de liefde van de haren, gezocht door haar kennissen, door iedereen geeerbiedigd. En de krachten haar ontbrekend stierf zij in een gezegende ouderdom.

Kom dan, goede en getrouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van uw Heer. (Mat. 25) Mijn welbeminde kinderen en kleinkinderen, mijn eer en mijn vreugde, gij hebt mij tederlijk bemind en liefderijk omringd. Ik dank U en zegen U. Blijft God vrezen en op Hem betrouwen. Dat de Heer U overvloedig zegene. Blijft mij gedenken in uw godvruchtig gebed.

**Uw gebed voor haar die ons zo dierbaar was
is een ware troost voor ons.**

Hiervoor danken U :

de families VAN LIERDE, MALAISE,
DE TEMMERMAN, VAN CAUWENBERGHE.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel