

Gij weet het, God, die de diepste gevoelens doorgrondt, welk een onwaardeerbare schat wij in onze moeder verliezen.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW**

**Marie-Magdalena
DE TEMMERMAN**

echtgenote van de Heer
Achille OPDECAM

geboren te Zarlardinghe op 29 september 1905
en godvruchtig overleden te Everbeek op 6 mei
1969, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

God gaf, God nam. Het is geschied gelijk het
de Heer behaagd heeft. De naam des Heren
zij gezegend (Job 1).

Zij hield van het stille huiselijk leven en
steeds bezielde met die stoere werkkraft was
ze begaan met het welzijn van deze die zij
liefhad. In de droeve en lijdensvolle dagen die
ze ook heeft doorgebracht, was het steeds dat
wat haar bezielde omdat ze begrepen had wat
liefde is.

Ik ga met verlangen tot God en beveel mij
in uw gebeden aan. Blijft verenigd onder elkaar
en weest steeds en overal goede Kristenen ;
dan zien wij elkander weldra voor altijd weer
in de Hemel.

Mijn teerbeminde man, kinderen, kleinkinde-
ren, al mijn dierbaren, bij en verre, ik blijf u
gans genegen en bidt de Heer, dat Hij u be-
ware in dit leven en, na mij, tot de zaligheid
brengt. Blijft mij indachtig in uw trouwe ge-
beden.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U
in vrede ruste.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Voor uw gebeden,
Voor uw kristelijke deelneming,
danken U van harte

De families DE TEMMERMAN, OPDECAM,
RICHE en VANDERPIJPEN,