

Mijn lichaam is bezweken; Heer, Gij zijt mijn  
hoop en mijn aandeel. Ps. XVII



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mejuffer

**Marie-Rachelle DETEMMERMAN**

geboren te Everbeek de 24 januari 1891, en er  
haastig overleden de 15 augustus 1957.

Ontnam de Heer mij uit uw midden  
Vergeet mij niet als gij zult bidden.

De goedheid van haar inborst, maakte haar tal-  
rijke vrienden en de edele gevoelens van haar  
hart verwierven haar de algemene achting. Hier-  
om zal haar gedachtenis in het hart der mensen  
blijven leven.

Met taaien moed heeft zij onverdroten gearbeid  
en zonder klagen de beproeving uit Gods handen  
aanvaard, indachtig dat het lijden dezer wereld  
met liefde verdragen, een gepast middel is om  
zich de eeuwige vreugde te verzekeren.

Dikwijls bad zij haar Hemelmoeder en 't is op de  
dag dat de wereld Maria's verheerlijking in de hem-  
el viert, dat ze Haar Hierboven is gaan aan-  
schouwen.

Dierbare Broeders en Zuster, Beminde Familie-  
leden, ik bedank U voor uw genegenheid en zogen,  
al wat ik van u nog vraag, 't is een vurig ge-  
bed Dat zal de blijvende band wezen tussen hen  
die heengaan en degenen die blijven.

Ik zeg U allen vaarwel en tot wederziens bij de  
Heer.

Jezus, Maria, Jozef ik geef u mijn hart, mijn ziel  
en mijn leven.

Jezus, Maria, Jozef staat mij bij in mijn laatste  
doodstrijd.

Jezus, Maria, Jozef dat ik sterve in uw heilig  
gezelschap. 300 d. afl.

De familën DETEMMERMAN en VAN  
WYMEERSCH  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.