

Heer, uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

+

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie-Thérèse De Temmerman

echtgenote van Mijnheer

EMIEL DE PESSEMIER

geboren te St.-Goriks-Oudenhove de 13 november 1911 en godvruchtig overleden in de kliniek van Dr. Govaerts te Zottegem de 21 september 1965. Gesterkt en gesteund door de genademiddelen van de Heilige Kerk.

Lid van de bond van het H. Hart.

Lid van de Boerinnengilde
en van alle godvruchtige genootschappen.

«Zalig de mens die zo geleefd heeft als hij wenst bevonden te worden bij zijn afsterven».

De duurzame overledene is ontrukkt als zij nog, in 't oog der mensen, veel jaren had te leven; maar als christen mens hebben wij de zekerheid van Gods Voorzienigheid van zijn vaderlijke goedheid.

Wij weten dat zij die zo goed en hartelijk was, altijd en voor iedereen nu voor goed het rijk der liefde is ingegaan.

Wij weten dat zij die haar ganse leven de Heer haar God dichtbij geweten en gediend heeft als trouwe echtgenote en liefderijke moeder, het loon van zovele dienstbaarheid ontvangen heeft.

Daarom beminde echtgenoot en kinderen, hebt nu goed betrouwen en sterk U in de gedachte dat ik leef bij God, dat ik meteen met U verbonden blijf. Al ben ik u niet langer lichamelijk nabij, geestelijk leef ik onder u en mijn gebeden uit de hemel zullen u Gods kracht verwerven in de harde beproeving die U treft, de kracht ook om te leven in eenzelfde dienstbaarheid aan God en dan blijft gijzelf mij in uw gebeden mede indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

†

De familiën

DE TEMMERMAN-DE PESSEMIER,
VAN DE VELDE-DESTERBECK.

Zeer gevoelig voor de bliken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U

Druk. DE VOS