

Die eenvoudig leeft en oprecht handelt, bewandelt met zekerheid de weg van de hemel.

(Spr. X 9)

†

**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Marie Thérèse

DE TEMMERMAN

Weduwe van

Petrus, Richard HAESEBROEK

Geboren te Elst op 8 mei 1874 en er overleden op 12 augustus 1966; gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart.

De rechtvaardige sterft gerust; zijn dood is slechts de overgang van dit leven tot een beter leven. (H. Bernardus).

Deze dierbare overledene was een brave christene vrouw, een goede echtgenote en tedere moeder. Lijden en beproeving zijn haar niet gespaard gebleven; maar steeds onderworpen aan Gods H. Wil maakte zij haar leven vruchtbaar en verdienstelijk voor de Hemel.

Met grote gerustheid zag zij de dood naderen omdat zij gesterkt was door haar levendig geloof en haar christene hoop. Op Onze Lieve Vrouw en H. Jozef immers was haar vertrouwen gesteld; daarom ook zal voor haar de Hemel geopend worden.

Dierbare bloedverwanten, ik dank U om uw liefdevolle zorgen en geduldige genegenheid. Dat God er U rijkelijk om lone.

Blijft mijne ziel in uwe gebeden steeds in-dachtig.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

R. I. P.



De families

DE TEMMERMAN - HAESEBROEK

**danken U om Uw gebeden en blijken
van deelneming.**

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst