



Dankbare herinnering aan

de heer

## Marnic De Temmerman

echtgenoot van mevrouw  
Bernisse Van der Snickt

Hij werd geboren te Sint-Blasius-Boekel  
op 7 december 1960 en is overleden  
in het UZ Gent op 14 augustus 2014,  
liefdevol omringd door zijn echtgenote  
en dochters.

---

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen  
danken u voor uw bliken van medeleven.

Nog zoveel te zeggen, nog zoveel te doen.  
Zo zonder jou, het is toch een eigenaardig gevoel.

Onze weg liep niet over plat geplaveide wegen,  
eerder een hobbelig pad.  
Maar prachtige tijden hebben we zeker ook gehad.

Steeds klaar voor een mopje en een lach.  
Oh papa, we zullen je missen, elke dag.

Rust in vrede, slaap nu maar zacht.  
We weten dat je aan het einde van de regenboog  
op ons wacht.

Het ga je goed papa.

Je dochters Lenny, Kimberly en Monica.



*Van Vije uitvaart.org Lottegem*