

Ik ben de Verrijzenis en het Leven !

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Eerwaarde Zuster Michaëlle

(Juffrouw Martha De Temmerman)

geboren te Munckzwalm, de 11 september 1903,  
geprofest in het Klooster der Zusters Jozefinen te  
St.-Kruis-Winkel, de 24 april 1928,  
en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde,  
de 15 juli 1963,  
versterkt door al de genademiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk.

---

Haar kloosterleven was de beleving van Christus' uitnodiging: „Wie mijn leerling wil zijn, verloochene zichzelf, neme zijn kruis op en volge mij”.

De Heer en het kruis zijn dan ook voor haar de enige richtsnoeren geweest, waarmee zij heden doorheen de open poorten van het Paradijs haar uiteindelijke Doel heeft bereikt. De Wil van de Heer was haar hoogste lust. Nooit bekommerde zij zich om het oordeel van de wereld, maar zij had in alles alléén de verlangens van de Heer op het oog. Het kruis heeft zij niet geschuwd, zij had het daarentegen lief. En wanneer op het einde van haar leven het kruis het zwaarst begon te wegen, aanvaardde zij dit met liefde en zonder klacht: zo voelde zij zich hechter en veiliger geborgen aan het hart van haar Goddelijke Bruidgom.

Goede Oversten en Medezusters, hebt dank voor Uw liefdevolle zorgen. Bidt God opdat het offer van mijn leven Uwe dagelijkse offers moge bevruchten tot heil van Zijn Rijk, waarvoor wij ons samen hebben ingezet.

Geliefde familieleden, ik dank U voor de troost die gij mij bracht in mijn ziekte. Weze Uw dagelijks gebed voor mij voortaan de bezegeling Uw liefde, vooral van U, mijn beide Zusters, die U aan de Heer hebt gewijd.

Mijn Jezus, barmhartigheid !



Uw deelneming in de rouw en Uw gebeden voor onze dierbare overledene waren ons een troost en een kostbare hulp.

Daarom danken wij U van harte :

De Familie  
en de Eerwaarde Zusters Jozefinen.

---

Uitg. L. Sardinacourt, St.-Maria-Lierde