

De Heer is verrezen ! Alleluia, alleluia !

†

Gedenk in uw gebed

Martha DE TEMMERMAN

weduwe van Jules MERCHIEERS

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 29 juli 1900 en - er wonende - overleden in de

Heer in het hospitaal te Oudenaarde op 18 april 1985.

Gesterkt door de sacramenten.

Lid van de Voortplanting van het Geloof en van de K.B.G.

Voor ons die in God geloven is de dood niet het einde maar een begin van een nieuw verheerlijkt leven dat de gekruisigde en verrezen Heer voor ons heeft verdiend. Zo zal het wellicht ook zijn voor Martha omdat ze diepgelovig was en omdat ze ook nog kort vóór haar dood haar verrezen Heer in haar paascommunie thuis mocht ontvangen.

Het was nog de eerste keer dat onze dierbare overledene haar Pasen thuis hield want ze hield eraan dit ieder jaar nog ter kerke te doen nu ze al enkele jaren niet meer naar de zondagsmis kon komen waar ze vroeger altijd gaarne op post was.

Altijd gelijkmoedig en zachtmoedig van aard heeft Martha vele gelukkige jaren mogen doorbrengen "thuis", bij haar enig kind dat haar geschonken werd. Zij werd er goed verzorgd door haar zoon en schoondochter. En zijzelf zorgde er ook voor dat ze steeds met haar Heer en Meester "thuis", was door haar dagelijks regelmatig gebed.

Oudere mensen, zoals onze dierbare overledene er een was, kunnen de jongeren nog het een en het ander leren : vooral op

gebied van getrouwheid aan oude onvergankelijke waarden en tradities en op gebied van godsdienstigheid.

Dierbare zoon en schoondochter, de vele jaren van samenzijn zijn nu voorbij alhier. We waren gelukkig met elkaar. Dit geluk wordt niet tenvolle afgebroken door onze dood : wij blijven als gelovigen verbonden met de Heer langs gebed en zondagsmis. Dank u voor uw vele en goede zorgen.

Dierbare kleinkinderen, gedenkt uw mémé en volgt mij een beetje na inzake getrouwheid aan ons voorvaderlijk geloof. Dank u om uw genegenheid.

Aan alle verwanten en geburen, aan de vrienden-medeleden van de K.B.G. en aan allen die mij gedenken : dank.

Tot weerziens in de hemelse paasvreugde ! Heer geef haar de eeuwige rust.

Denis en Mariette en hun kinderen danken

u om uw medeleven en gebeden.

Begrav.-Funerarium R. De Pauw-Moreels
Beerlegemsebaan 26b, Zwalm - tel. 49 90 12