

Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

**MEVROUW**

**Mathilde, Marie De Temmerman**

weduwe van Mijnheer

**CYRIEL BAELE**

geboren te St Goriks-Oudenhove, de 19 juni 1886  
en er godvruchtig in de Heer ontslapen, de 11  
november 1965, gesterkt door de H.H. Sakramen-  
ten der zieken en de Pauselijke Zegen.

**Zij was lid van alle godvruchtige genootschappen.**

De duurzame overledene is van ons heengegaan  
zoals zij geleefd heeft: met een onverstoorbare  
zekerheid in God onze Vader en met een rustig  
aanvaarden in offervaardigheid van lijden en  
dood zoals dat alleen maar bij diepgelovige chris-  
tenen kan aanwezig zijn.

Haar ganse leven is een dienst geweest; dienst-  
baarheid aan God in haar roeping van moeder,  
dienstbaarheid aan haar schoon gezin, dienst-  
baarheid aan haar evenmens, waar zij maar  
helpen kon; en gelukkig de dienaar zegt het  
Evangelie die de Heer bij zijn komst trouw  
heeft bevonden.

Daarom geliefden allen, wil om mij niet treuren.  
Gij wist toch dat ik naar het grote vaderhuis  
ging en dat ik er gaarne henenging, maar toch  
ben ik U niet geheel ontnomen. Wij blijven met  
mekaar verbonden; gij bidt voor mij, ik bid

voor U in de gemeenschap der heiligen die voor  
een christen zijn afgestorvenen steeds aanwe-  
zig stelt.

Mijn Jezus barmhartigheid.

---

Mr en Mw Gilbert Baele-De Vleeschouwer en  
kinderen,

Mr en Mw Gomar De Clercq-Baele en kinderen,  
Mw Wed. Germain Van Damme-Baele, kinderen  
en kleinkinderen,

Mr en Mw Gerard Baele-De Rouck en kinderen,  
Mr en Mw René Baele-Beeckman en kinderen,  
Mr Albert De Groote-†Baele en kinderen,

Mr en Mw André Baele-De Vleeschouwer en  
kinderen,

Mr en Mw Lucien Van Coppenholle-Baele en zoon,  
Mr en Mw Julien Baele-Rokegem en kinderen,  
De families DE TEMMERMAN, BAELE, LAPAGE  
en VAN CROMBRUGGE,

danken U om uw gebeden en blijken  
van kristelijke deelneming in hun  
rouw.