

Het echte graf van de doden
is het hart van de levenden



Aandenken aan
DE HEER

Nestor DE TEMMERMAN

Weduwnaar van Mevrouw Lucienne CARLIER

Hij werd geboren te Zarlardinge op
10 januari 1929

en is er godvruchtig overleden
op 10 augustus 1997.

Gestrekt door het Gebed van de H. Kerk.

Gerda, Wilfried, Erik, Marleen
Annelies, Steven, Dieter, Emily
danken U voor uw blijken van deelneming.

24 10 '94 ! Een dag waarop voor ons de wereld stil stond. Een datum die voor altijd onuitwisbaar in ons geheugen gegrift zal blijven. Op die dag kwam ons moeder om het leven bij een smartelijk verkeersongeval. Maar in feite is op deze dag ook onze pa, diep in zijn hart, een beetje gestorven.

Het leven had nu, zonder haar, geen zin meer. Hoe dikwijls zei hij niet: "Was ik toch ook maar gestorven!" Maar hij moest nu alleen verder.

Dank zij onze hulp en ook door de morele steun van familie, vrienden en bureu ging dat tamelijk goed. Voor een tijdje echter... want in oktober van vorig jaar begon alles mis te lopen. Na vele pijnlijke onderzoeken en na verschillende ziekenhuisopnames had hij geen moed meer om verder te leven.

Hij werd ontzettend moe. Hij wilde niet meer vechten. Hij wou zo vlug mogelijk bij haar zijn...

Beste pa, liefste peter,
Zoals we meter elke dag nog steeds missen in vele kleine dingen, zo zullen we nu ook zonder u moeten leren verder leven. Bedankt voor alles!
Het leven was goed met jullie! Het was de mooiste tijd uit ons leven.

Maar ... je beseft het pas als het voorbij is!

Dat hij rustte in vrede

Zarlardinge, 16 augustus 1997

Begraaf. Druk Willy Collier - De Taeye
Karkoolstraat 2 - 9500 Moerbeke - Tel. (054) 41 35 00



Het viel me zwaar,.. zo zonder haar.

