

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven.

(Woord van de Heer)



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Omer DETEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw

Suzanne DONCKERWOLKE,

geboren te Oprakel op 22 oktober 1903
en plots overleden te Brakel op
20 januari 1972, gezalfd met de H. Olie
« in extremis ».

Hij was een goede echtgenoot, een vriendelijk en dapper man. Om zijn beminlijk karakter werd hij gewaardeerd door de vele mensen die hij in zijn leven ontmoette. Met veel verantwoordelijkheidszin vervulde hij gedurende lange jaren stipt zijn plicht.

Wij zullen hem sterk missen in ons dagelijks werk. Wij vragen de Heer dat Hij onze dierbare overledene moge genadig zijn en dat Hij hem opneme in Zijn Vaderhuis.

Liefste echtgenote, dochter en kleinzoon, ik dank U om wat gij voor mij geweest zijt. Bid nu voor mij om Gods erbarmen en dat Hij U steune en sterke in uw beproeving.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

De families

DETEMMERMAN,
DONCKERWOLKE,
VAN HAEZEVOLDE,
HAUSTRATE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel