

Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Omer - René DE TEMMERMAN

weduwnaar van Mevrouw
ANNA BLOMMAERT,

geboren te Nederbrakel op 18 augustus 1908 en
godvruchtig overleden te Kwaremont (Ronse)
op 8 augustus 1961,
versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

«Want zo heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn eengeboren Zoon heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwig leven zouden hebben. - Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar om de wereld door Hem te redden. - Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al geoordeeld, omdat hij niet geloofde in de naam van Gods eengeboren Zoon». (Joannes 3, 16-18)

Na een leven van zware beproevingen heeft de duurzame overledene in berusting zijn leven in Gods handen kunnen terug leggen.

Duurbare broeders, zusters en familieleden, hebt allen dank voor uw bezorgdheid om mij en vergeet mij niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.



De families

DE TEMMERMAN,
BLOMMAERT,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel