

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,  
hem zal God Zijn vriendschap en liefde  
geven!

Dankbaar aandenken aan

**MEVROUW**

**PAULA DE TEMMERMAN**

echtgenote van Mijnheer  
**JULIUS DE CLERCQ**

Voorzitster van de plaatselijke K.V.L.V.

Geboren te Zarlardinghe, op 30 maart 1916  
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de  
St. Elisabethkliniek te Zottegem, op 12 juli  
1981, gezalfd en gezegend door de H. Kerk.



De families **DE TEMMERMAN, DE CLERCQ,**  
**DE GELAN** en **DE MULDER,**

danken U voor uw medeleven.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - Tel. (055) 42 26 41

Een eenvoudige en diepgelovige vrouw is  
naar de Heer teruggekeerd. Gans haar leven  
is één voorbereiding geweest op dit grote  
moment.

Zij was vriendelijk en gediensig voor iedereen. Aan haar dierbare K.V.L.V. heeft zij haar vrije tijd besteed met een bewonderenswaardige toewijding en met de levensvreugde die haar eigen was.

Mijn lieve echtgenoot, wat gij voor mij tijdens mijn leven geweest zijt en gedaan hebt was de heerlijke bekroning van onze trouwe liefde. Ik dank er U om. Eens zullen wij elkaar weerzien in de eeuwige vreugde. Bid veel voor mij.

Beste familieleden, ik blijf u dankbaar voor alles wat ge voor mij hebt gedaan. Moge onze wederzijdse gebondenheid blijven bestaan in het gebed.

Dierbare K.V.L.V. leden, ik was gelukkig dat ik onze vereniging mocht dienen en er ook wat vreugde kon brengen. Ik dank U allen voor de genegenheid die ik van U mocht ontvangen.

Vader in de Hemel, gij hebt de mensen als opdracht gegeven elkaar te beminnen en te dienen. Nu deze ingoede vrouw naar U is teruggekeerd, bidden wij U, dat gij haar in de hemel wilt opnemen, als beloning voor al het goede dat zij onder ons heeft gedaan.

H. Hart van Jezus, op U stellen wij ons betrouwen.